

Welkom in Crécy-la-Chapelle

Klik op de foto's om deze te vergroten

Crécy-la-Chapelle ligt op 40 kilometer ten oosten van het hartje van Parijs en op 14 kilometer van "Disneyland Resort Parijs". Crécy-la-Chapelle is een stad met een rijke historie en ligt in een liefelijk landschap.



Het is de stad die men ook wel noemt, het Venetië van de Briestreek. Het water is onlosmakelijk met Crécy la Chapelle verbonden, de rivier de Grand Morin, die zich bij Crécy splitst en met verschillende stroompjes de stad doorsnijdt is dan ook zo kenmerkend voor deze toeristenplaats. Het is dus ook de streek waar de Brie-kaas vandaan komt!



Van origine waren Crécy-en-Brie en La Chapelle-sous-Crécy twee afzonderlijke gemeentes die in 1972 gefuseerd zijn. In de middeleeuwen was Crécy een versterkte stad omringd door stadsmuren. Dit kleine grondstuk van 19 hectares had innige banden met het Franse hof en met de adelen van aangrenzende Champagnestreek. Door de strategische ligging groeide de plaats uit tot een handelsstad: wol, lakenhandel, wijn, huiden en hout waren de belangrijkste handelsproducten. Vignoly was de oude naam van de stad tot aan de XII eeuw. La Chapelle heeft een oppervlak van 1550 ha. Het was de woonplaats van veel hoge adellijke families, waaronder de familie Moustier vanaf 1777.



Crécy-la-Chapelle heeft een rijk en opmerkelijk erfgoed. Allereerst is er de kapel "**La Collégiale Notre-Dame de l'Assomption**" een bijzonder waardevol monument gebouwd in gotische stijl, kenmerkend ook voor de Briestreek. De kapel werd gebouwd tussen 1202 en 1250. In Crécy is er de "**l'église Saint-Georges**" herbouwd



in 1779 op het grondgebied van het vroegere kasteel op het initiatief de hertog van Penthièvre met behoud van de oorspronkelijke toren uit de XIII eeuw.

De ommuurde stad wordt doorsneden door drie zijtakken van de **Grand Morin**. Hoezeer de rivier invloed heeft op de stad ontdekt u het beste te voet, u ziet er de oude wasplaatsen, de molens, de bruggetjes, die al dateren uit de middeleeuwen.



In de XIX eeuw streken in Crécy-la-Chapelle beroemde kunstenaars neer omdat hun aandacht getrokken werd door het interessante cultureel erfgoed en de schoonheid van de natuur. Het land van Crécy inspireerde kunstschilders, beeldhouwers, dichters, die vervolgens de schoonheid van de stad onsterfelijk hebben gemaakt.



Crécy-la-Chapelle is niet alleen bekend om haar cultuur, maar staat ook bekend om de gezelligheid, talrijke manifestaties en culturele en sportieve evenementen. bekend zijn het herfstconcert in de kapel, de kerstmarkt, de tentoonstelling van de schilders, de wandelpaden, kajak en er is een attractieve golfclub met twee volwaardige 18 holes banen.

In dit gezellig toeristenstadje vindt u verschillende overnachtingsmogelijkheden, u kunt terecht in hotel, hotelappartementen, gites, chambre d'hôtes en er is een fraai gelegen, driesterren camping. Verschillende soorten restaurants heten u welkom.